

Η ευημερία του παιδιού στο προσχολικό περιβάλλον. Η σημασία των θετικών σχέσεων



Η εργασία αυτή, στοχεύει μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση να ερευνησει το ζήτημα της ευημερίας του παιδιού στα προσχολικά κέντρα και την σημασία που έχει η ανάπτυξη θετικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών για το παιδί όπως παιδαγωγών, συνομήλικων, γονέων. Με τον όρο «ευημερία» εννοούμε την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων όταν αυτή συνοδεύεται με την εκπλήρωση των προσωπικών και των κοινωνικών τους στόχων (Statham & Chase, 2010). Όσον αφορά την ευημερία των μαθητών στο σχολείο, αυτή ορίζεται σύμφωνα με τους Engels et al., (2004) ως η έκφραση των θετικών συναισθημάτων η οποία είναι το αποτέλεσμα της αρμονίας ενός αριθμού συγκεκριμένων περιβαλλοντικών παραγόντων αφενός και των προσδοκιών του κάθε μαθητή αφετέρου (Samdal et al., 1999).

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Χρησιμοποιήθηκαν πηγές από έγκυρα διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ζωτικής σημασίας μέθοδος μέσω της οποίας η γνώση ενισχύεται, φωτίζεται, μπορεί να χάσει και το ενδιαφέρον της, μπορεί όμως να διαπιστώσει νέα κενά προς έρευνα (Creswell, 2014).

Το περιβάλλον του σχολείου προσχολικής αγωγής και η ευημερία του παιδιού.

Δεν πρόκειται για έναν χώρο που αντικαθιστά την οικογένεια, με στόχο τη φύλαξη. Πρόκειται για ένα περιβάλλον αγωγής, εκπαίδευσης και φροντίδας ικανό να προσφέρει και να παντρέψει τόσο την απόκτηση ικανοτήτων για την σύναψη σχέσεων (κοινωνικότητα) όσο και να προωθήσει το «ρίζωμα» στο παιδί της αναγκαιότητας, αίσθησης ασφάλειας, αυτοεκτίμησης και εμπιστοσύνης στις δικές του ικανότητες (Γερμανός, 2015).

Η έρευνα των Κοζιώρα και Αλεξανδρόπουλου (2021), έδειξε ότι η συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και εκπαιδευτικών μεταξύ τους είναι από τους ισχυρούς παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης. Επίσης το θετικό κλίμα του σχολείου συντελεί στον υψηλό βαθμό ικανοποίησης του εκπαιδευτικού. Από την μελέτη των Πεντέρη και Πετρογιάννη (2013), προέκυψε ότι, η συνεργασία μεταξύ γονέων και σχολείου είναι καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Η έρευνα των Penderi & Papanastasi (2021) διαπίστωσε ότι, οι γονείς που εμπλέκονται με πρακτικές στο σπίτι στον γραμματισμό των παιδιών τους τον προάγουν θετικά. Η έρευνα των Χατζηιωαννίδου & Πεντέρη (2021), έδειξε ότι, οι θετικές σχέσεις μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μελών, παιδιών, παιδαγωγών, διοίκησης, γονέων και φορέων συντελούν στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών. Η έρευνα των Nolan, Kilderry & Chu (2019) έδειξε ότι η θετική σχέση των εμπλεκόμενων παιδαγωγών οδηγεί τους μαθητές στην ομαλή μετάβαση από τη μη βαθμίδα στην άλλη. Τέλος από την έρευνα των Κοντογιάννη και Οικονομίδη (2014), προκύπτει ότι, οι ηγέτες που εμπλέκουν τους πρόσφυγγες στην προσαρμογή των παιδιών τους στην ελληνική αυτή γίνεται πιο ομαλά.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΣ, ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΡΉΣΗ ΈΓΚΥΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΗΓΩΝ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΠΩΣ Η ΣΎΝΑΨΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΑΠΟΤΈΛΕΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΘΈΜΑ ΔΙΕΡΈΥΝΗΣΗΣ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΪΑΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΉ ΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΌΝΟ ΑΠΌ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΏΣ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΌΣΟΥΣ ΕΊΝΑΙ ΜΈΣΑ ΚΑΙ ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΆ ΚΈΝΤΡΑ ΣΤΑ ΟΠΌΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΌ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΌΣΕ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΪΟ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΣΟΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΆΓΟΥΝ ΌΜΕΣ ΤΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΈΧΟΥΝ ΓΊΝΕΙ ΑΡΚΕΤΈΣ ΜΕΛΈΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΜΈΝΟ ΘΈΜΑ. ΕΠΙΕΪ Η ΌΜΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΧΉΤΗΤΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΈΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΈΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΕ ΣΧΈΣΕΙΣ, ΌΠΩΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΌ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΪΣΗ, Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ, Η ΣΎΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ, ΚΑΘΕ ΝΈΑ ΜΕΛΈΤΗ ΘΑ ΈΚΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΝΈΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΆΡΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ.

